

sinds de thuiskomst van marokko ben ik volledig into de postzegels  
de postzegelcollectie was het enige bezit, dat ik van hollebeke meegenomen had  
ze was onaangeroerd gebleven sinds de laatste twintig jaar en nu was haar aantrekkingskracht onweerstaanbaar

het is precies alsof ik alle stukken uit mijn verleden in het algemeen, en mijn jeugd in het bijzonder, herbeleef, maar op een bewustere manier en in een versneld tempo

zo was er eerst een intense periode, waar ik met muziek uit mijn kindertijd bezig was  
dan kwam er een "mayonaise periode", waarbij ik bij alles wat ik at (pasta, pizza, rijst, eieren, ...) mayonaise in vermengde  
nu ben ik in de short-in-combinatie-met-lange-broek en postzegel periode

in het eerste geval, gaat dit terug naar een incident toen ik een jaar of dertig was  
in de lente/zomer had ik de gewoonte om in de kille ochtenduren een short te combineren met een driedubbele bovenlaag om de borstkas/bronchiën warm te houden en op een zekere dag had John, de vader van m'n toenmalige vriendin, mij daar vierkant mee uitgelachen omdat hij dat een belachelijke combinatie vond  
ik was daar toen enorm kwaad van geworden en was te voet door de regen naar huis gegaan, zo'n 20 km verder

ik besepte nu, dat mijn reactie van toen op de *regard des autres* zoals ze dat op z'n Frans zo mooi zeggen, gerelateerd is aan een gebrek aan zelfwaarde  
als je een correcte zelfwaarde hebt, maakt het niet uit, wat anderen over je zeggen : je zegt gewoon *FOERT* of op z'n Engels *i couldn't care less*  
sinds de terugkomst van marokko zeg ik *FOERT* en ben ik continu in een short in combinatie met driedubbele bovenlaag én muts aan het rondlopen

nu ben ik ook bezeten door de postzegels, al pak ik de collectie ook totaal anders aan dan in het verleden  
in het verleden, was het zaak om zoveel mogelijk postzegels te hebben van zoveel mogelijk landen en liefst van al met een zo groot mogelijke waarde

nu ben ik vooral gefascineerd door postzegels met een ziel, een verhaal ... en dan kom je automatisch bij de oudste postzegels terecht  
op dit moment is iedereen angstig en aan het klagen over de inflatie en de stijgende prijzen  
welnu, groot was mijn verrassing om te zien, dat postzegels, net als de oude, Franse houten meubels, goedkoper geworden zijn over de jaren heen

als tiener spaarde ik m'n zakgeld en ging dan bij de paters in zevenkerke enveloppes postzegels van de missionarissen kopen  
het laatste mapje, dat ik kocht, zat nog in de collectie : het waren 150 Bulgaarse postzegels voor 300 Belgische franken, omgerekend 7,5 €  
oude postzegels van voor 1900 waren toen onbetaalbaar duur  
nu heb ik op *leboncoin* 5000 verschillende postzegels van voor 1940 gekocht voor 50 euro, omgerekend 2000 Belgische frank

postzegels zijn ook altijd een beetje reizen en bij de warmte van het haardvuur en met het gezelschap van de honden, heb ik eigenlijk nog geen seconde spijt gehad, dat ik niet in de zon en de Marokkaanse natuur ben gebleven  
dan kwam natuurlijk de vraag hoe ik deze postzegels zou sorteren  
na wat zoeken, ben ik toen terecht gekomen bij de *album historique et géographique* van *yvert en tellier*, een album uit 1937 van 650 pagina's, waarbij "alle" postzegels van "alle" landen in de wereld geografisch gerangschikt staan en waar bij elke zegel een korte uitleg staat vermeld

ik heb dus alle postzegels gesorteerd volgens land en datum en dat was een heus monnikenwerk  
ik voelde me net een monnik, die dagenlang aan een miniatuur werkte en ik moet zeggen, dat de tijd voorbij is gevlogen  
na twee maanden zijn alle zegels, op een vijftigtal na, gerangschikt volgens land en jaartal en ben ik klaar om de zegels in te plakken  
ik heb ook enkele zoekertjes geplaatst om de rest van de collectie in te ruilen om zo de *album historique et géographique* verder aan te vullen  
het album is op dit moment mijn dierbaarste bezit en dat klinkt misschien raar als eigenaar van 2 huizen, 2 wagens ...

tijdens het afweken en sorteren van de postzegels heb je natuurlijk veel tijd om na te denken en tot inzichten te komen en dat was nu ook het geval

vooreerst ben ik tot het inzicht gekomen, dat de ziel continu aantrekt wat ze nodig heeft  
we krijgen wat we (onbewust) vragen en dat is ook al bij onze conceptie/geboorte zo  
het is geen toeval, dat we op dat moment, op die plaats, in die omgeving geboren zijn... want daar bevinden alle lessen, die we nodig hebben

dus bekijk ik ook de verbondenheid van onze ziel met de universele ziel op een omgekeerde manier  
daar waar ik vroeger "oordeelde" over de verbondenheid, 't is te zeggen : hoe meer verbonden, hoe beter, bekijk ik het nu omgekeerd  
hoe lager de verbondenheid van onze ziel met de universele ziel, hoe hoger ons ontwikkelingspotentieel

sinds kort ben ik mij dus aan het focussen om mijn potentieel te ontwikkelen en dat is ook hetgeen ik aan de universele ziel vraag  
dat ze alle lessen op mijn pad brengt, om de ziel te ontwikkelen  
dat is hetgeen bedoeld wordt met de zin *als de graankorrel sterft, brengt hij veel vruchten voort* in de parabel van de zaaier  
als we in onze routine blijven, zijn we net als de dienaar, die zijn talenten verstoep in plaats van ze te ontwikkelen  
als we onze focus laten afdwalen naar de materiële wereld en ons laten (ver)leiden door ons lichaam en onze geest zijn we net als de genodigden, die de uitnodiging voor het feestmaal afwijzen, omdat we net 5 span ossen moeten keuren, een akker dienen te gaan bekijken of meer tijd dienen door te brengen met onze vrouw, waarmee we net zijn getrouwd

en zonder uitzondering krijgt eenieder wat hij/zij vraagt : een routineleven, materiële welstand ... alleen zal de graankorrel in deze gevallen sterven zonder vrucht voor te brengen en zal de zaaier opnieuw het veld dienen in te zaaien, wat zal gebeuren bij de volgende incarnatie van de ziel  
mijn focus ligt de laatste maanden op het vulleren van de ziel en *FOERT* te zeggen en dus de controle los te laten over de manier waarop dit zal gebeuren

het universum heeft een onmetelijke intelligentie, en zal dus onmetelijk veel beter dan mezelf weten welke lessen ik nodig heb  
het enige dat ik dien te doen, is te vragen om deze lessen op mijn pad te brengen

dat is het wonderlijke van het universum, het wonderlijke van ons leven : dat we tot inzichten kunnen komen, dat we onze focus kunnen veranderen en dat we krijgen, wat we vragen

periodes, waarin de mensheid massaal haar focus verandert is hetgeen mij fascineert in de geschiedenis en dat reflecteert zeer mooi in de postzegel collectie  
denken we maar aan de periodes waarin slavenhandel en kolonisatie als normaal werden beschouwd, de vele oorlogen en de daarop volgende periode van vrede ....

ook het ontstaan van dictaturen, troonsafstanden, het stichten van democratieën en republieken, de monsterinflaties uit de jaren 20, de beurscrashes .... spreken allemaal boekdelen over een massale *shift* in de mindset van de mensheid

we zijn niet zo heel ver meer verwijderd van het paradijs, we hebben al een fantastische evolutie achter de rug en we zijn dichterbij, dan we wellicht zelf beseffen

we dienen eerst tot het besef te komen, dat we krijgen wat we vragen en dat we geïncarneerd zijn om het potentieel van onze ziel maximaal te ontwikkelen we dienen daarna *gewoon* massaal onze mindset te veranderen en het leerproces van onze ziel voorrang geven dan zullen we ook onze leiders verkiezen op basis van hun geëvolueerde ziel in plaats van charisma, macht, titel, stamboom, aantal stemmen .... net zoals bijvoorbeeld de indianen hadden met hun raad van wijze, ouderen alleen dienen we deze wijsheid niet te begrijpen als *kennis* of *ervaring* maar in welke mate ze hun potentieel van hun ziel maximaal hebben ontwikkeld

dat is hetgeen ik mezelf toewens en dat is hetgeen ik de mensheid toewens  
dat is waar het project *les tours des miracles* om draait  
dat zal het nieuwe centrale thema worden van de website

focus naar het ontwikkelen van de ziel en de materiële wereld als een tijdelijk hulpmiddel zien om te ervaren in plaats van te bezitten  
*FOERT* zeggen en de controle loslaten over de manier en het tempo waarop dit gebeurt, want ieder pad is uniek  
dan zullen we met z'n allen écht ervaren wat jesus bedoelde met *vader, in uw handen beveel ik mijn geest* en *mijn koninkrijk is niet van deze wereld*