

za 3

de voorbereiding van de marokko roadtrip zit er bijna op, nog twee goeie occasie offroad banden en alles is klaar

ik ben tot de vaststelling gekomen, dat ik *toto* als een gewone auto kan laten tot wanneer ik in marokko ben  
daarna schuif ik de passagierszetel naar voor en dan kan ik de slaappleats in principe continu zo laten

ik heb eens een overzicht gemaakt van de inrichting en alles bij elkaar genomen zal ik op zo'n 300 € komen en dat voor een reis, die me een onbetaalbare ervaring zal geven 😊

slaappleats : 60 € voor 2 betonblokken van 30x30, een koplamp, musketons om zaken op te hangne en voor zuignappen voor de raamverduistering/isolatie; de alu isolatiegordijnen, plankenvloer, de matras, hoofdkussens en bedlinnen is recup  
multimedia : 75 € voor een bluetooth outdoor radio, een 12V/230V converter en een bluetooth fm converter : zo kan ik de laptop opladen heb ik spotify in de wagen, buiten en kan ik harmonium spelen met een leuk volume  
energie autonomie : 30 € voor een 30.000 mah externe batterij  
stafkaarten & reisgidsen : 30 €  
catering : 15 € voor een jerrycan van 20 liter

gisteren zijn er ook voor de eerste keer marokkaanse bezoekers uit tétouan op de website van *les tours des miracles* langs gekomen en dat gaf een leuk gevoel

sinds enkele maanden "heb" ik ook iets met het cijfer 76, maar tot nu toe is het nog niet duidelijk geworden waarom het zo met me resoneert

gisteren heb ik een land rover 109 *dormobile* uit '76 gezien en het was een echte coup de coeur (zie foto)

de auto is op dit moment niet operationeel, zal heel rudimentair zijn en wellicht heel wat mankementen hebben, maar dat is nét wat me zo aanspreekt omdat we dat dan gemeenschappelijk hebben 😊

misschien zal ik als de zuivelfabriek verkocht is in enkele *dormobiles* investeren

in plaats van me zorgen te maken over de inflatie, die sowieso de kostprijs van nieuwe en dus tweedehandswagens zal verhogen, zou dat wel een leuk alternatief zijn

zeker aangezien ik nu echt het gevoel heb, dat het project nu écht begonnen is, aangezien ik me nu op 7 bevind op de as van (((ware))) verbondenheid ik weet, dat ik wellicht geen affiniteit meer zal hebben met de *dormobile* als ik me op positie 8 en later 9 zal bevinden, maar aangezien ik 7 als startwaarde voor het project heb vastgelegd, zullen de zaken, die ik nu "bezit" later sowieso nuttig zijn voor anderen binnen het project

wellicht zal dat ook het geval zijn met *sunshine* : voor mij is hij wat te hoog boven de grond, maar wellicht zal zij haar nut kunnen bewijzen aan anderen, die zich boven punt 7 op de as bevinden

in feite stel ik haar liever ten dienste aan zo'n type mensen, dan dat ik ze aan de eerste de beste opportunist "bradeer"

dat is eveneens het gevoel ivm de donjon, waarvan ik het beheer enkel zal overlaten aan beheerders, die zich boven de 7 op de as bevinden dat zal de inhoud zijn van een nieuwe annonce op leboncoin, eenmaal de nieuwe versie van de website online in het frans en nederlands zal staan

ma 5

vandaag heb ik het notariaat opgebeld om te zeggen, dat de compromis mocht opgemaakt worden

ik ben dankbaar, dat heidi & bart de fakkel willen overnemen en ben ervan overtuigd, dat ze een mooi project zullen neerzetten

'avonds had de natuur een unieke show voor mij in petto

de ondergaande zon schilderde de wolkenhemel in het oosten in talloze felle kleuren, van lichtgeel, over oranje en roze tot lila

in zuidoostelijke richting was er een onweer en het was de eerste keer, dat ik een regenboog achter de bliksemschicht zag

tot slot was er in zuidelijke richting één minuscuul stukje blauwe lucht zichtbaar met pal in het midden de wassende maandag

dit alles kon ik zien zonder m'n hoofd te draaien

onbeschrijfelijk prachtig, *un truc de ouf*, zoals ze hier zeggen

's nachts kreeg ik nieuwe inzichten ivm de website en tegen de middag was de draft klaar

de nieuwe versie is een derde korter en veel eenvoudiger geworden

het is geen toeval, dat ik net nu ik iets belangrijk materieels heb losgelaten, ik iets onbetaalbaar immaterieel hiervoor in de plaats krijg

als ontspanning keek ik wat op leboncoin en daar zag ik opnieuw een 4X4 met een

openklappende daktent

net zoals bij de toyota land cruiser en defender had ik ook bij deze mercedes G300D een coup de coeur

het is duidelijk dat er bij het *les tours des miracles* project een goeie mecanicien van pas zal komen

top of de top zou natuurlijk zijn om het retro omhulsel van een elektrische aandrijflijn te voorzien, met wat batterijen en zonnepanelen



op dit moment kost zo'n ombouw nog een fortuin, maar misschien vind ik wel een sponsor of anders veronderstel ik, dat de prijzen binnen enkele jaren wel haalbaarder zullen zijn

## do 8

vandaag enkele zaken opgeruimd

vooreerst naar de garage geweest om *sunshine* officieel op mijn naam te zetten  
het was de eerste keer, dat ik met de ingerichte *toto* reed en dat viel eigenlijk super goed mee  
ook de *fifettes* vonden het precies wel ok : manon had zich op de matras neer gevleid en luna hield de wacht in het wandelpad  
als ik een daktent had gehad, zou het eigenlijk wel doenbaar zijn om ze mee te nemen op road trip, maar eigenlijk is het beter om ze thuis te laten bij de *gardiens*  
voorlopig nog geen nieuws van guillaume en éléonore, maar ik heb het gevoel, dat dat wel in orde zal komen

ook bij deze vijfde poging was ik wat zenuwachtig, want er was bij de vorige vier pogingen al heel wat misgelopen  
maar als je jouw geest aan het universum toevertrouwt, overvalt de rust jou steeds weer opnieuw  
en ja hoor, deze keer was alles in orde, dus de *carte grise* zou begin volgende week binnen dienen te zijn

de kadavers van de schapen heb ik ook uit de tuin verwijderd, zodat ze het grond- en bronwater niet zouden vervuilen  
eigenlijk bleef er niet zo heel veel over buiten wat knoken en de wol  
niettegenstaande de *fiffettes* grotendeels vegetariër zijn, heb ik ze toch wat knoken gegeven, waar ze de ganse dag op hebben zitten knabbelen 😊

verder heb ik ook een nieuwe annonce gezet op *leboncoin* in verband met het vinden van nieuwe residenten en (semi)nomaden voor de donjon, in zoverre, dat ze voornamelijk vervuld leven van de (((bron))), verwijzend naar de nieuwe versie van de website  
benieuwd wat het universum nu voor mij in petto zal hebben 😊

verder heb ik toch aan eve gevraagd of ik de *double sim smartphone* van mamie toch niet mocht gebruiken voor de marokko reis  
drie simkaarten op één telefoon is wat onhandig en een backup telefoon is wel handig als back-up op een 3 maand durende reis als je zo van de telefoon afhankelijk bent

tot slot heb ik ook de elektriciteitsfactuur gekregen van de donjon  
sinds enkele maanden probeer ik de energiefactuur significant terug te dringen en dat wou niet zo goed lukken, tot ik overgeschakeld ben tot het uitschakelen van de verlichting (ik gebruik nu een led koplamp) en de boilers in de keuken en badkamer : warm water in de keuken gebeurt nu via de warmwaterkoker en douchen doe ik nu via een buitendouche, die eigenlijk een tuinslang is in de vlakke zon 😊



het was de eerste keer in m'n leven, dat ik blij was met de energiefactuur, want het energieverbruik is met meer dan de helft gedaald  
de grootste energieverbruikers zijn nu wellicht de laptop en de wifi, dus we zullen kijken wat daar te rapen valt  
maar in ieder geval is dit een zeer hoopgevend resultaat 😊

## woe 14

maandag en deze ochtend getuige geweest van enkele adembenemende natuurfenomenen

maandag was ik met de *fifettes* aan het wandelen, toen ik me plots tussen de ondergaande volle maan en de opkomende zon bevond, die zich perfect gealigneerd tegenover elkaar bevonden  
het had iets magisch met de zonnestralen en de rode gloed aan de ene kant en de stralend blauwe lucht met de grote ondergaande witte schijf op precies 180°

vandaag was er de opkomende zon, die voor een prachtige regenboog zorgde, die beneden in de tuin de grond "raakte" en één van de bomen een prachtig kleed gaf van verschillende, heldere kleuren

dat is nu al het derde natuurfenomeen op tien dagen tijd  
ik weet wel, dat de avond- en ochtendlucht in de september maanden veelal mooie schouwspelen opleveren, maar deze van deze maand vormen zonder discussie de top 3

op energetisch vlak zijn er ook enkele krachtige dingen gebeurd de laatste dagen  
maandag had ik een telefoon gekregen van een snikkende lucie  
het was niet de eerste keer, dat ik ze zag wenen, maar nu was het anders : er waren zaken, die ze jaren opgekropt had, losgekomen en dat zorgde voor een vloed aan bevrijdende emoties

ze vroeg me om langs te gaan en op intuïtie besloot ik om naar haar toe te rijden  
wat ze me vertelde, bevestigde hetgeen ik gevoeld had  
tijdens haar laatste ayahuasca ceremonie had ze zich hoogst ongemakkelijk gevoeld en de sjamaan jean-charles had haar gezegd, dat ze beter uit de hoek weg zou gaan en zich bij zijn vrouw zou plaatsen  
ze had die gebeurtenis nooit kunnen plaatsen, en nu, vele jaren later, was ze er blijkbaar klaar voor en ze wou dit met me delen  
het betrof een prenatale blokkade, een moment, dat ze zich in de moederschoot hoogst ongemakkelijk en bedreigd voelde, die ervoor gezorgd had, dat ze afwijzend was geweest tegenover de moederschoot in het algemeen en haar eigen moederschoot in het bijzonder  
nu was ze in het reine gekomen en dat zorgde voor een stortvloed aan diepe, mooie en oprechte emoties  
ze bedankte mij voor de komst, maar eigenlijk moest ik haar danken voor het delen van zo'n mooie ervaring

verder kreeg ik ook een bericht van guillaume en éléonore, dat ze het niet zagen zitten om *gardien* te worden van de donjon voor enkele maanden omdat ze naar iets *minder flou* op zoek waren om hun spirituele weg verder te zetten

ik heb hen geantwoord, dat zij wat mij betref, zij in aanmerking komen om residenten van de donjon te worden dat is op zich al wat minder *flou* dan *gardien* en dus ligt de bal nu opnieuw in hun kamp uiteraard zal dit ook voor mij een grote aanpassing betekenen, maar ik ben er klaar voor en mijn intuïtie zegt mij, dat dit met hen wel zal lukken

tijdens de terugrit naar de donjon kwamen drie zaken in mij op

vooreerst de passage lukas 11,11-13

*welke vader geeft zijn zoon een steen, als hij om een brood vraagt?  
of een slang als hij om een vis vraagt?  
of een schorpioen als hij om een ei vraagt?  
dus ook al zijn jullie slecht, toch kunnen jullie goede dingen aan jullie kinderen geven  
dan zal jullie hemelse vader toch zéker de heilige geest geven als mensen hem daarom bidden*

vervolgens een passage uit deuteronomium 6:5-9

*daarom zult u de heere, uw god, liefhebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw geest en geheel uw kracht  
deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn  
u moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit of over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat  
u moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn  
u moet ze op de deurposten van uw huis en op de poorten schrijven*

vervolgens het gebed van st franciscus

*heer, maak mij een zender/kanaal van uw vrede  
laat mij liefde brengen waar haat heerst,  
laat mij vergeven wie mij beledigde,  
laat mij verzoenen wie in onmin leven,  
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,  
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,  
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,  
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,  
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.*

*laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,  
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,  
niet bemind te worden, maar te beminnen.  
want het is toch door te geven, dat men ontvangt  
door te verliezen, dat men vindt  
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart  
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven*

de combinatie van deze drie dingen, vormen de essentie van het les tours des miracles project : als we met geheel ons hart, geheel onze ziel, geheel onze geest en geheel onze kracht blijven vragen aan de (((bron))) om terug volledig van haar vervuld te zijn, zoals bij onze conceptie, dan zullen we een permanente zender/kanaal van haar worden

dat is hetgeen ik op een papier heb geschreven, dat ik in de améthist heb gestopt

## zat 17

deze ochtend kreeg ik een bericht van jef, dat ze hun vliegtuig hadden gemist en dat ze dure last minute tickets hadden dienen te kopen en dat hij dus niet het afgesproken bedrag kon lenen dat betekende, dat dit punt terug op de agenda kwam

daarna was het open monumenten dag en daar kwamen twee interessante bezoekers op af enerzijds was er de ex-gedetineerde, die alle scherven aardewerk, die indertijd rond de donjon waren gevonden, had gerestaureerd tot hun oorspronkelijke vorm en die een kijkje kwam nemen naar het gebouw, waar ze gevonden waren verder was er ook clément, die mij enkele jaren geleden had geholpen om de onderaardse gangen terug een stukje vrij te maken, die samen met z'n pa een kijkje kwam nemen

ondertussen had ik telefoon gehad van guillaume & éléonore, dat ze definitief afzagen van de *gardienage* in péchon aangezien ze graag specifieke data hadden gehad en ik die niet kon geven aangezien ik niet in toeval geloof en clément het gebouw en de *fiffettes* een goed hart toe draagt, heb ik dan maar direct aan hem gevraagd of hij geen *gardien* wou worden en hij ging dit in overweging nemen

's avonds is er dan een stukje van het schapenmysterie opgelost ik hoorde een soort blaffen en eerst dacht ik dat het bronstige herten betrof toen ik met de zaklamp ging kijken, zag ik dat er twee jack russels een schaap aan het aanvallen waren

ik jaagde ze weg en ben daarna de eigenares gaan verwittigen met hun tweetjes hadden ze al meer dan 20 kippen en 5 schapen bij andere burens gedood, dus dat zou enkele van de mysterieuze overlijdens kunnen verklaren



ondertussen heb ik ook ontdekt, dat de marokaanse regio's, die mij aanspreken, met name de afgelegen kustgebieden, hooggebergte en woestijn, gelinkt zijn met 3 berber groepen (zie kaart), met name de *riftains*, de *tamazights* en *chleuchs* met de *tachelhit* taal

de zoektocht zou zich dus toespitsen op authentieke vissers-, berg- en nomadengemeenschappen in deze regio, gecombineerd met een *al fresco* levensstijl, vergezichten en ruïnes van historische gebouwen : daar zou ik me in principe *thuis* dienen te voelen

## woe 21

equinox is altijd een speciale dag van het jaar  
overal op aarde zijn de dagen even lang

de voorbije dagen zijn vooral vervuld met het lezen van de boeken *l'âme du monde* en *la vie après la vie*, die lucie mij had aangeraden

ik was aan het zoeken om het project nog wat toegankelijker te formuleren vooraleer naar marokko te vertrekken  
in *la vie après la vie* kwam net hetzelfde thema aan bod : de mensen konden deze bijna-doodervaringen moeilijk onder woorden brengen, om de heel eenvoudige reden, dat onze woorden ontstaan zijn in onze driedimensionale wereld en dus niet geschikt waren om hogere dimensies te beschrijven

er was vooral één passage, die mij sterk aangreep en dat was de passage over plato, de griekse wijsgeer van de 5<sup>de</sup> eeuw voor christus  
in tegenstelling tot wat er toentertijd werd beweerd, dat de dood een soort slaap was, waar alles werd vergeten, zag plato dit totaal omgekeerd  
volgens plato komt de ziel het fysieke lichaam binnen vanuit een hogere, meer goddelijke manier van zijn  
voor hem is het de geboorte die het slapen en het vergeten is, aangezien de ziel, wanneer ze in het lichaam wordt geboren, van een staat van groot bewustzijn naar een veel minder bewust bewustzijn gaat en ondertussen de waarheden vergeet die ze kende in haar vorige buitenlichamelijke toestand  
de dood is impliciet een ontwaken en herinneren

dat komt zeer sterk overeen met de curve, die op de website van het project staat en die aangeeft in welke mate we met de (((bron))) verbonden zijn  
het woord *slapen* vind ik ook goed gekozen, omdat dit niet echt een negatieve bijklank heeft

een andere passage, die mij raakte bij de bijna-doodervaringen, is dat de (((bron))) er op hamerde, dat het leren om in deze fysieke wereld onvoorwaardelijk lief te hebben haar belangrijkste, en in feite enige taak, was en dat het er eigenlijk niet toe deed hoeveel pogingen of tijd daarvoor nodig waren

in de namiddag kreeg ik heidi aan de telefoon  
er was nog geen koper gevonden voor hun huis en dat dreigde de datum voor de compromis achteruit te schuiven  
want als ze nog eigenaar waren van hun huis op het moment, dat ze de zuivelfabriek kochten, dan zouden ze hogere registratierechten betalen

ik dacht terug aan het moment, dat ik 1 maand in de zuivelfabriek aan het wachten was op het bevrijdende telefoontje van de mensen van stöd en ik besloot om niet tweemaal dezelfde fout te maken : eenmaal ik alle zaken op orde had, zou ik vertrekken  
als de compromis dan klaar lag om te ondertekenen, dan zou ik wel maken, dat ik in marokko ergens een computer, printer, scanner en internet zou vinden 😊

deze nacht kwam ik wakker met één van de woorden, die jesus aan het kruis sprak en die voor mij eigenlijk alles samenvat  
τέτέλεσται, wat meestal als *het is vervuld* wordt vertaald

dat is een zeer summiere manier om het project samen te vatten, al moet ik nu lachen om mezelf omdat ik dit ook al enkele dagen geleden heb opgeschreven

een stukje van de universele ziel wordt geïncarneerd om bij te leren  
dat gebeurt omdat er via deze incarnatie zorgt ervoor dat er een ego ontstaat, dat dmv het overlevingsinstinct verantwoordelijk voor het lijden  
ieder stukje lijden is dan ook een zegen, omdat ze onze ziel kan laten evolueren (al ziet ons ego dat natuurlijk anders)

ofwel is de ziel volleerd (τέτέλεσται) tijdens ons aardse leven, zoals dit bij boeddha, jesus, mohammed en velen na hen is gebeurd, en kan de ziel een *level* stijgen  
bij een volgende opdracht, al heb ik totaal geen idee, wat deze zou kunnen inhouden 😊  
ofwel beleeft de ziel een *replay* van deze leermomenten na de fysieke dood vooraleer ze wordt gereset, de universele ziel opnieuw vervoegt en de cyclus opnieuw gebeurt als een soort herexamen

volgens mij is de makkelijkste manier om τέτέλεσται te zijn om dit gewoon aan de universele ziel te vragen en dan gewoon de intuïtie te volgen in plaats van ons (overlevings)instinct

## vrij 23

vandaag zijn er *radiësthésisten* op bezoek geweest om de hoog energetische punten van de donjon uit te meten  
het was een zeer interessante, eerste kennismaking met de groep en ik ben ervan overtuigd, dat dit verhaal verder zal uit gewerkt worden

in het bos naast het huis ligt er een *point de menhir* en in de rotswand tussen dit punt en de donjon zouden er troglodieten woningen geweest zijn  
de *donjon* zelf zou op het kruispunt van een *réseau sacré* gebouwd zijn  
ook de plaats, waar lucie in juni haar tent had opgezet, was een energetisch geladen plek

er was ook één persoon, die beweerde, dat mijn ziel al in een vorig leven in de donjon had gewoond

zoals meestal het geval is, krijg je bij één antwoord twee nieuwe vragen 😊

## di 27

vandaag een nieuwe versie van de site online gezet, die in het teken staat van de volleerde ziel, τέτέλεσται

volgens de metingen, die ik verricht heb, is de ziel van de mensheid op dit moment gemiddeld in mate 3 volleerd als we sterven in de ideale wereld wanneer de ziel verbonden blijft met de ((universele ziel)), dan is ze gemiddeld na 30 à 35 jaar volleerd het doel van *les tours des* als een ziel opgroeit in een gemeenschap, waarvan de ziel grotendeels verbonden is met de ((universele ziel)), dan beperkt dit de vertraging van het leerproces van de ziel met zo'n 10 jaar mijn ziel is op dit moment in mate 4 volleerd ik heb ook geprobeerd om dit in overzichtelijke, begrijpbare grafieken te gieten, maar met de feedback, die ik al heb gekregen, is daar nog wel ruimte voor verbetering 😊

sinds zondag heb ik het bezoek van dolma, een algerijnse berber vrouw, en haar twee yorks we hebben al wat uitgewisseld over de berber cultuur en vandaag heb ik ook voor de eerste keer het typische berber brood geproefd dolma heeft ook 7 jaren ervaring als naaister en ze heeft me beloofd om mij te helpen bij het fabriceren van de verduistering/isolatie van de ramen van de wagen

op dit moment zijn de eerste herfstdagen aangekomen en dat verandert direct de manier van leven 's ochtends gaan wandelen met een rolkraag trui, een hoody, een lange broek, kousen en regenlaarzen als de zon er dan door komt, dan is het een volledige vestimentaie aanpassing naar een t-shirt en een korte broek

aangezien zaterdag de *gardiens* marie, damien en clément aankomen, er vanaf volgende week geven terug mooi weer wordt voorspeld en de post maandag gesloten is, heb ik besloten om volgende week dinsdag te vertrekken idealiter rijd ik dan naar eerst naar finestras om dan woensdag naar *el gastor* te rijden als ingeborg daar voor een stopcontact, wifi en een adres om een pcr test af te nemen kan zorgen, dan kan ik daar overnachten en bij een negatieve pcr test een ferry boeken van algeciras, dat op 2 uur rijden ligt, naar ceuta om dan via deze spaanse enclave op afrikaanse bodem de spaans/marokkaanse grens over te steken voor de 72 uren termijn verstreken is

qua voorbereiding, zou deze week voor de meeste zaken voldoende dienen te zijn morgen gaat de auto nog naar de garage om enkele "nieuwe" banden op te leggen, de geblokkeerde remschijf na te kijken en een snelle check-up van de andere, vitale delen daarna wil ik nog de blog in 3 talen online zetten, wil ik een overdracht doen naar de *gardiens*, de btw aangifte maken en op de post doen, alle documenten/mails behandelen en de valiezen op het gemak maken

idealiter zouden de schapen ook uit de weide zijn, zou het brandhout gekliefd zijn en in de schuur gestapeld en zou ook de verkoopovereenkomst voor de zuivelfabriek van hollebeke ondertekend worden al deze zaken werden reeds gelanceerd met een timing, die ik realistisch achtte, maar op dit moment blijft de reactie uit het leek me echter geen goed idee om mijn vertrekdatum hieraan aan te passen, want dan zou ik in dezelfde situatie terecht komen als in februari, toen ik een maand gewacht heb op *godot* toen ik in de zuivelfabriek was

neen, de boodschap was uitgestuurd naar het universum, dat ik binnen een week zou vertrekken en dan is het kwestie van vertrouwen te hebben, dat gepaste oplossingen zich ondertussen zullen aandienen al moet ik eerlijk bekennen, dat het vertrouwen er nog niet volledig is, want door de adrenaline, ben ik pas na middernacht ingeslapen 😊

### **vrij 30**

vandaag een belangrijke dag

lucie heeft de keuken onder handen genomen, dolma heeft gezorgd voor de verduistering/isolatie van de ramen van de wagen en ikzelf heb alle paperassen, emails en boekhouding op punt gezeg

gisteren avond was ik moeilijk in slaap geraakt omdat de financiën mij wakker hielden voor de marokko trip ten einde was, zou ik zonder centen raken, en ik vroeg me af bij wie ik nog terecht zou kunnen er is natuurlijk genoeg geld op deze wereld, al wou ik lenen, bij de persoon, die dicht bij het project was

deze middag toen ik met de honden aan het wandelen was, kwam de naam van bernard in me op enkele uren later belde bernard me op en toen ik hem over de financiën sprak, zei hij, dat ik op zijn ondersteuning kon rekenen

opnieuw viel een last van de schouders en kreeg ik de bevestiging, dat ik nog wat meer diende de controle los te laten en te vertrouwen, dat het universum zou zorgen voor alles wat er nodig was

het was een zeer zinvolle en vruchtbare dag geweest