

gisteren heb ik voor de derde maal de zuivelfabriek van hollebeke te koop gezet
ditmaal met twee voorwaarden : enerzijds de vraagprijs en anderzijds het feit, dat ik geen opschortende voorwaarden wil in de compromis noch akte

de zuivelfabriek heeft me bij deze nog een mooie les geleerd : wie ben ik om te oordelen welk project/persoon geschikt zou zijn om de nieuwe beheerder van het gebouw te worden

ik ben precies vergeten, met welke "onpure" mindset ik het gebouw indertijd heb gekocht, dus wie ben ik om te oordelen en het universum orders te geven?

welk een gebrek aan nederigheid, ik kan het bijna zelf niet geloven 😊

en ik weet bijna zeker, dat het universum mij nu met een knipoog zal antwoorden en dat de derde kandidaat kopers mij direct een goed gevoel zullen geven
inch'allah, we zullen zien, maar het doet mij nu alvast glimlachen

naast het mentale opkuiswerk, gaat ook het fysieke opkuiswerk verder

het is ook grappig om te zien hoe de fysieke wereld en de mentale wereld hand in hand gaan en een verandering in de mentale mindset altijd gepaard gaat met een verandering in de fysieke wereld

al merk ik nu dat deze verandering ook in mijn buurt waar te nemen zijn

op persoonlijk vlak beginnen de duizenden postzegels, die mij niet meer interesseerden, hun weg te vinden

de angst, dat ik hen "nodig" had om te ruilen heb ik naast mij neer kunnen leggen en dan was het afscheid nemen eigenlijk kinderspel

mijn doel is niet de 12.500 overblijvende lege vakjes van het postzegelalbum te vullen, dan wel mijn ziel te ontwikkelen

ook 10 van 12 de schapen, die continu de omheining en de groentetuin vernielden, hebben ondertussen het domein verlaten, zodat er nu nog 2 honden, 2 paarden en 2 schapen en 2 bijenkorven overblijven en dat voelt veel beter aan

wat opmerkelijk en grappig is, is dat alle burens ook parallel allemaal de opkuismicrobe te pakken hebben

de ene buur is alle populieren aan het omhakken, hetgeen mij een prachtig dieptezicht in de vallei bezorgd

eve is het huis van haar overleden moeder aan het leegmaken en we hebben al 4 ritten naar het containerpark achter de rug

en de andere burens zijn de hagen rondom hun tuin aan het wegnemen om ook een mooier uitzicht op de vallei te hebben

deze morgen kreeg ik volgende berichtje van *zoetie*

dag ward

ik heb vanavond opnieuw veel over jou verteld aan mijn "buddy" van de cursus intuïtieve ontwikkeling

ik vertelde door het volgen van deze cursus meer en meer jou visie en levenswijze te begrijpen... en dat we er heel veel uit kunnen leren

ik ben via via toevallig in deze cursus van het "thimoteusproject" gerold en het is zo verrijkend voor me...

des te meer omdat ik nu een moeilijke periode met de studiekeuze van lars mee maak, terwijl hij ook nog eens bij mij in de klas zit... het vreet energie aan me ...

niet evident, maar ik trek me op aan zijn heerlijke spontaneïteit en positiviteit voor het leven, liefde voor de natuur ...

ik heb bij thuiskomst nog eens jou blog gelezen, omdat ik zonet veel over jou heb verteld, en jou visie geven me hoop en kracht, dat alles goed komt met lars

misschien vreemd, dat ik dat schrijf, maar het voelt gewoon zo... dankjewel ervoor

warme groetjes

zie hier mijn antwoord

dag zoetie

de tranen staan me in de ogen bij het lezen van jouw bericht

intuïtieve ontwikkeling staat inderdaad zeer dicht bij mijn levenswijze/visie

een neef van me, bart bouciqué is heel actief bij timoteus

lars spreekt nog altijd de taal van de ziel en dit is in mijn wereld ontelbaar keer veel meer waard dan alle geld, macht, diploma's... waaraan we door onze conditionering enorm veel belang hechten, omdat ze ons een vals gevoel van veiligheid geven

maar dit is een hol, bodemloos gevoel, en zodoende willen we net als drugsverslaafden altijd meer en meer zonder ooit verzadigd te zijn

de taal van de ziel is eten en drinken tegelijk, lars voedt zijn ziel en zal dat blijven doen als hij gevrijwaard van conditionering "puur" blijft

als dat het geval zal zijn, zal hij in het rijtje pater damiaan, franciscus van assisi, mahatma gandhi ... terecht komen

onbegrepen door de maatschappij, maar met een zeer ontwikkelde ziel en een positieve, tijdloze impact op de mensheid

ik denk dat je nu ook beter de bijbelse tranen van maria begrijpt toen jesus haar zei, dat de tempel het huis van zijn vader was ...

in mijn wereld is alles goed met lars en ik hoop vooral, dat dit zo mag blijven

laat lars een inspiratie zijn in plaats van een bron van lijden, eenvoudig door jouw perceptie te veranderen en opnieuw de taal van de ziel te spreken

dus als ik jou één gunst mag vragen

laat hem alsjeblieft spontaan blijven, in de natuur vertoeven, positivisme uitstralen, dagdromen, creatief zijn, vragen stellen, ontdekken

en als je ooit zou denken, dat zijn punten, diploma of toekomst mogelijkheden hieronder zouden lijden, weet dan, dat het jouw ego is dat lijdt, want voor wie de taal van de ziel spreekt, bestaat het woord lijden niet

dat wens ik jou van harte toe

inch' allah