

dinsdag 12

het was de tweede nacht, die ik in de verbouwde zuivelfabriek van hollebeke had doorgebracht
rond 4 uur was ik wakker en kreeg een verhelderende inspiratie

als je zag in welke ongelooflijke realisaties de mensheid was geslaagd vanuit de wil naar verandering/verbetering, dan was het alleen een kwestie van de intentie (pure liefde in plaats van angst) en de polarisatie (te beginnen met zichzelf en dan pas de omgeving) om te draaien, een copernicaanse omwenteling

dat is ook wat ik had ervaren : ik had eerst de drang zuivelfabriek van hollebeke en daarna de donjon de pechon te verbouwen, eerst voor het prestige en daarna voor een iets puurdere vorm van liefde en nu had ik begrepen, dat ik voornamelijk mezelf wou transformeren, met de pure liefde als motivatie

toen ik dat besepte, viel ook de volledige drang om de donjon en de tuin te transformeren weg en besloot ik om ook dit pand te verkopen en daarna de managementsvennootschap strano, die eigenaar van het gebouw was, stop te zetten

ik besepte ook, dat het zinloos was, om een soort "oases van liefde" te creëren, zoals ik eerder nog wou doen om een wereld van pure liefde te helpen creëren je kon dan een "tour des miracles" maken, die al deze oases verbond en zo kon je continu in contact blijven met een wereld van pure liefde

ik dacht plots aan ralph ring, die soortgelijke pods wou creëren en ik keek op de website <https://www.bluestarenterprise.com> om te zien hoe het daarmee zat ralph ring bleek op 4 02 22 te zijn heengegaan en zo blijkt nogmaals, dat zijn *spirit* hier nog altijd rondhangt

onze echte "tours des miracles" waren onze levenswegen, het pad dat we aflegden van en naar pure liefde

ik besliste dan ook om *anne-frank-gewijs* een *tours des miracles* dagboek bij te houden en zo ambassadeur van de pure liefde te worden

als je zag welke impact dat dagboek had gehad, dan voelde dit een goed moment om een *tours des miracles* dagboek van pure liefde bij te houden

toen ik om zeven uur naar buiten ging om het ochtendgloren te aanschouwen, zag ik aan de hemel het prachtige schouwspel van de superheldere venus in de blauwe lucht aan de ene en bijna lijnrecht ertegenover de ondergaande, bijna volle maan aan de andere kant

ik voelde, dat de universele intelligentie mij vandaag een mooi geschenk had gegeven

in de namiddag kwamen johan en elisa, de oprichters van de vzw stöd, de nieuwe beheerder van de zuivelfabriek, op bezoek (www.stod.be)

ze hadden wat moeite bij de bank om een lening voor de aankoop van het pand te verkrijgen, omdat ze een niet-alledaagse constructie op poten gezet hadden : enerzijds hadden ze met eigen centen een overbruggingskrediet gefinancierd tot aan de verkoop van het huidige pand in september en daarnaast hadden ze hun privé woning als onderpand gegeven voor de banklening
bovendien was stöd een pas gecreëerde vzw en ook dat had voor klamme handjes gezorgd bij de bank

ook bij mij had de twijfel de laatste weken toegeslagen

had ik er wel goed aan gedaan om 20% onder de marktprijs te verkopen ?

het was per slot van rekening de verkoop van de zuivelfabriek, die ervoor moest zorgen, dat ik iedere vorm van geldgewin kon stopzetten

had ik er wel goed aan gedaan om een renteloze lening van 200.000 euro, zonder de minste garantie, aan de pas opgerichte vzw te geven ?

had ik er wel goed aan gedaan om het gebouw al meer dan 4 maanden gratis ter beschikking te stellen en dan ook nog alle kosten te betalen ?

had ik er wel goed aan gedaan om de coördinatie van de zuivelfabriek al volledig aan johan en elisa toe te vertrouwen ?

deze angsten hadden er voor gezorgd, dat ik eerder had beslist om stöd een ingebrekestelling te sturen en naar de zuivelfabriek af te reizen om stöd de toegang tot het gebouw te ontzeggen, tot het tekenen van de akte bij de notaris

eveneens was de communicatie met johan, die eerder voorspoedig was verlopen, de laatste dagen stroef geworden, aangezien we beiden « ons project » wouden verdedigen

de laatste dagen waren een prachtig voorbeeld, dat angst nooit een goede raadgever is

woe 16

deze mogen opnieuw om half vier klaar wakker, met een ingeving in verband met het ochtend- en avondmantra

ik zocht al een tijdje naar een uitdrukking, die een intense vorm van liefde beschreef en deze morgen was het zover "zot van"

"zot van" betekent dat je iets zo lief hebt, dat het je 24h per dag in de ban houdt : je staat er mee op, het blijft de hele dag door het hoofd spoken en je gaat er mee slapen

het maakt je enthousiast, geeft je vleugels, doet er naar verlangen ...

het mantra wordt dus als volgt aangepast : ik ben hoe langer hoe meer zot van een leven in pure liefde

toen ik deze ochtend door het raam keek en alle burens naar het werk zag vertrekken, besepte ik plots welke mallemolen ook mijn eigen leven tot voor enkele jaren was geweest

voor de door het systeem geconditioneerde maatschappij is een ingenieur met een auto van 15 jaar oud vol duct tape en gekleed in een ongewassen jeans en hoodie vol gaten een dikke loser, maar ikzelf voelde mij een ongelooflijke gelukzak en blij, dat ik mijn levensstijl dusdanig had aangepast dat ik op mijn 42^{ste} had kunnen stoppen met werken, zonder mij financieel zorgen te moeten maken en me voltijds op het project "les tours des miracles" toe te leggen

wat zou ik blij zijn als de zuivelfabriek officieel een nieuwe beheerder zou vinden, want dat maakte, dat ik nog wat meer uit het systeem zou kunnen stappen : een notariële akte, twee leningen, twee email-adressen en een website minder en ook geen rekeningen meer van gas, elektriciteit, vuilnisafhaling, wifi ..

het was een grijze dag en ik keek door het raam

de tuin was er door de werken enorm op achteruit gegaan : er zaten nu paarden op de weide en hierdoor was de weide tot een drassige modderpoel herschapen

een 50-tal bomen zouden de lente niet halen, aangezien alle schors er door de hongerige dieren was afgegeten

de weide was ook in drie opgedeeld met een balustrade, die een vergezicht onmogelijk maakte en naast het gebouw prijkte een manege-tent van 20 op 30 meter

de score van de zuivelfabriek was daardoor beduidend gezakt en dat maakte dat ik me er niet echt thuis voelde

authenticiteit/natuurlijke krachtplaatsen	kapotte bomen, modderpoel, omheiningen, bloemenweide weg	
erfgoedkundige krachtplaatsen	de zuivelfabriek bleef « chou »	
buiten leven	te koud, teveel regen, te veel wind, te weinig zon, spoorweg	

ik kon dan ook niet wachten om terug naar zuid-frankrijk terug te reizen, die op de drie punten net dat iets beter scoorde, en ik droomde al van een volgende warme en zonovergoten winter met overal 4-sterren-likes en 5-sterren-likes
iedereen, die ik tegen het lijf was gelopen met een mobiel huis, had me dat altijd consequent naar voor geschoven als één van de grote voordelen : als je je ergens niet OK voelde, dan kroop je gewoon achter het stuur en reed je weg ...

in de namiddag belde lucie

alles verliep voorspoedig in péchon

ik vertelde van mijn nieuwe inzichten, dat de moderne mens heeft bewezen tot zeer grootse dingen in kunnen realiseren, mirakels als je het door de ogen van de middeleeuwse mens zou bekijken

het volstond dus om enkel de motivatie en het beginpunt te veranderen

de motivatie diende pure liefde te worden en het beginpunt bij onszelf

ik vertelde haar eveneens over de beslissing om ook voor de donjon een nieuwe beheerder te zoeken en een reisblog te maken en ze begreep de keuzes volledig

's avonds kwam carine nog langs

het was lang geleden, dat we elkaar nog gezien hadden, maar het voelde als gisteren aan

ik voerde een monoloog van langer dan 3 uur over mijn evolutie en ook zij begreep de keuzes volledig

het bezoek werd afgesloten met een intense knuffel, van hart tot hart

do 17

deze morgen ontwaakte ik met een nieuwe versie van het mantra, die ik gelijk uitprobeerde met de paternoster

het was een eenvoudig gezongen lied, met een volgende tekst

"i love to live in pure love, be pure love, feel pure love, act pure love, speak pure love, see pure love, understand pure love"

deze versie voelde gelijk goed aan

liefde is de meest constructieve kracht van het universum : het maakt mensen enthousiast, bruisend van energie, brandend van verlangen, rotsvast geloven, doorzetten, ...

als we dus zouden verliefd worden op een leven in pure liefde, dan zouden we binnen de kortste keren in een aards paradijs leven

als ik zie hoe ik op korte termijn via de mantra's een andere mindset heb gekregen, die onder andere zeer snel beslist om zowel de zuivelfabriek als de donjon los te laten, dan komt het project in een ware stroomversnelling

dus eerst hier in hollebeke afronden en daarna in frankrijk het operationeel maken van *sunny* afronden

dat alles snel ging was enerzijds enorm positief, maar maakte langs de andere kant ook onzeker

ik diende een knop om te draaien om toch beslissingen te nemen, waarvan binnen enkele maanden zou blijken, dat ik er niet meer zou achter staan en dat gaf een soort van schizofreen spagaatgevoel

daniël was een gepensioneerd onderwijzer uit het dorp, die gehecht was aan de zuivelfabriek in het algemeen, en mezelf in het bijzonder

jef was een jeugdvriend van daniël en ze waren elkaar wat uit het oog verloren

na een jarenlange pauze had de zuivelfabriek ook hen terug samen gebracht, toen jef een interview wou schrijven voor kerk en leven

ik had daniël laten weten, dat ik in het dorp was en hem uitgenodigd om eens langs te komen

hij had voorgesteld om jef en een vriendin francine ook mee te vragen en deze morgen was het dan zo ver

het gesprek was, net zoals bij carine gisteren, bijna opnieuw een monoloog over m'n levenspad van de laatste jaren en vooral hoe ik bezig was me te herconditioneren

ook zij zijn zo'n drie uren lang geweest en de boodschap, die ik met mijn leven wil uitdragen, kwam er zeer vlot en behoorlijk gestructureerd uit
het zal niet lang meer duren, vooraleer ik de inspiratie zal vinden om een nieuwe versie van de website af te maken

er kwam één conditionering uit mijn middelbare school naar buiten, die ik lange tijd meegedragen had, zonder het te beseffen

een leraar latijn had ons gedurende 2 jaren ontelbare keren gezegd, dat wij bij de 1%, of in sommige gevallen zelfs de 0,1%, percentielen (ik heb dat woord indertijd dienen op te zoeken) behoorden, de toekomst waren van België en dat we onze rijke ouders trots dienden te maken

hij trok steevast de intelligente kinderen van rijke ouders voor en omdat hij dacht, dat mijn pa directeur was, was dat ook bij mij het geval

op de duur was ik dat beginnen geloven en was ik m'n gedrag in die zin beginnen aanpassen, door mij op een arrogante manier te gedragen tegenover mijn omgeving en op zoek te gaan, naar dingen, die mijn ouders trots gingen maken, om zo toch maar aan de juiste kant van de percentiellijn te blijven

gedurende de ganse tijd zat francine, de vrouw van jef met stralende ogen naar mij te luisteren, net alsof ze iets schitterends aan het bekijken was en misschien was dat ook zo

op een gegeven moment vertelde ze, dat ze ook het mantra aan het uitproberen was

het was de eerste keer, dat ik een onbekende "volgeling" tegen kwam

dat was wel even wennen, maar tegelijk voelde het ook goed aan omdat ik besepte, dat het project opnieuw iemand geïnspireerd had om meer en meer in pure liefde te leven

het voelde als een wijnvlek op een wit tafelkleed, die zich langzaam maar zeker uitbreidt

ik vertelde haar, dat iedereen een wit blad kan nemen en een eigen verwoording van het mantra kan maken, als het maar de drie essentiële zaken bevat :

verliefd zijn op een leven in pure liefde, te beginnen bij zichzelf

dit mantra kan verder overdag bewust aangevuld worden via gelijk welke energievorm, maar de essentie blijft, de boodschap in het onderbewustzijn te verankeren, aangezien continu, 24 uur per dag, dag in dag uit, werkt

ik hoop, dat ze het geloof, een zeer pure vorm van liefde, vindt om het mantra werkelijkheid te laten worden, want geloof is de "potion magique" waarmee het mantra zich manifesteert

zonder geloof vervalt het mantra tot een hoopje gebrabbelde woorden, *lip service* zoals ze dat zo mooi in het engels zeggen

ik heb haar gevraagd me op de hoogte te houden van de veranderingen, waarvan ze zich zal bewust worden

vrij 18

deze morgen was ik opnieuw in camper mode

wellicht zat het slechte weer er voor iets tussen, net als het feit, dat lucie mij verteld had, dat een pleisterplaats voor rondtrekkende mensen een "must" is

mijn rondreis zou dus een zoektocht worden naar pleisterplaatsen met op alle drie de criteria minstens 4 sterren

de plaats, die daaraan het meeste voldeed was finestras met zijn wonderbaarlijke *muralla china de huesca*, een rotsformatie in de vorm van de chinese muur, en iets mindere mate de donjon

dit voorjaar zou het dus afwachten worden, tot wanneer de zon naar buiten zou komen en de dagtemperaturen boven de 20 en de nachttemperaturen boven de 10 zouden blijven in één van deze plaatsen

als dit het geval zou zijn in péchon, zou dit een pleisterplaats worden en *sunny* m'n huis dat zou betekenen, dat ik niet meer binnen in het gebouw zou gaan

als dit gedurende meerdere dagen het geval zou zijn in finestras, en niet in péchon, dan zou ik *sunny* in finestras parkeren

maar dan dienden er in principe nog enkele zaken "in het systeem" geregeld te worden, zoals de déclassering, de verzekering en de *carte grise*

de eerste ervaringen met *sunny* zullen me leren, hoe ik hem wat aanpassen om een basiscomfort te hebben om me tussen de pleisterplaatsen te verplaatsen, erin te slapen en af en toe te schuilen

misschien zal later blijken, dat *sunny* niet geschikt is en dan zal ik uitkijken naar een alternatief

maar nu is dat nog te vroeg, dus alle zoekopdrachten op leboncoin, mobile.de en andere heb ik op standby gezet

wat wel leuk zou zijn is om ter plaatse een organisch rond "into the wild" bus karkas te hebben, bijvoorbeeld een estafette, waarin kan overnacht worden door kids en andere, romantische zielen

als ik terug in saint antoine ben, zal ik kijken om zo'n exemplaar op de kop te tikken bij de "casse"

daarnaast zal ik beginnen zoeken op google (earth), park4night en andere mogelijke ideale pleisterplaatsen om zo de eerste road trip voor te bereiden

toen ik de paarden hooi ging geven, zag ik een biddende torenvalk vlak boven de beek naast de weide

het was de eerste keer, dat ik van zo dichtbij het tafereel kon gade slaan

ik begreep wat het totemdier mij wou zeggen : nog even volhouden en dan zou het doel bereikt zijn

in de namiddag ging ik wat burens goeiedag zeggen

de zoon des huizes was ondertussen zelfstandig geworden en ging inboedels gaan opkopen

hij vertelde dat 80 à 90% van de inboedels die hij ging ophalen, rechtstreeks de verbrandingsoven gingen

dat was voor mij opnieuw een mooi voorbeeld, van de illusie van bezittingen en de subjectiviteit van onze percepties en emoties

90% van wat de bewoner van het huis waardevol werd bevonden, werd door een opkoper als "brandstof" beschouwd

mensen zoals lucie en ikzelf hadden dat al begrepen, net zoals veel natuurliefhebbers, zoals de indianen en eskimo's dat begrepen hadden

in namiddag kwam de wind fel opzetten

ook dit leverde een mooi staaltje van conditionering op

de media voorspelde de "zwaarste storm in 30 jaar met windstoten tot 150 km per uur"

de gsm kreeg in een namiddag meer berichten te verwerken, dan anders in twee weken

allemaal bezorgde berichten om te zien "of alles goed was"

ik vond het evenwel een mooi schouwspel en toen ik naar buiten keek zag ik dat zowel de herten als de paarden zich rustig naast de spoorweg talud hadden geïnstalleerd

het deed me denken aan het verhaal op het wapenschild van jesus in de storm : hij was zo vervuld van het geloof, dat zelfs de zwaarste storm hem niet onrustig kon maken

er ging veel kracht van de storm uit, maar de kracht van deze boodschap was nog vele malen groter

's avonds keek ik naar de film van asoka, een krijgsheer uit de 3^{de} eeuw voor christus, die eerst het volledige indische subcontinent had veroverd, vooraleer tot inzicht te komen en zich tot het geweldloze boeddhisme te bekeren en het massaal te promoten door missionarissen uit te zenden tot ver het rijk van alexander de grote

dat verklaart voor mij persoonlijk waarom de boodschap van jesus en boeddha zoveel gelijkenissen bevatten, al zijn ze natuurlijk wel in een andere context geformuleerd

één zin, die bijzonder resoneerde was toen een monnik tegen asoka zei, dat een reiziger de troon van een keizer ver te boven gaat, als z'n reis compleet is met een glimlach stemde ik hiermee in en dacht aan "the big three", boeddha, jesus en mohammed

zat 19

enkele weken terug had ik *sunny* op de weegbrug geplaatst en toen ik naar de weegbrug wou rijden, was *sunny* beginnen slippen op de helling

dat had me enerzijds verrast, want het was wel wat vochtig en koud, maar niet in die mate, dat het drie dagen aan een stuk geregend had ...

ik had dan de 4x4 en de kleine versnelling ingeschakeld, maar al bij al beloofde dat niet veel goeds betreffende de *tours des miracles*

had ik er toch niet beter aan gedaan om een model te kiezen met 4 banden op de achteras gemonteerd, vroeg ik me af

vorige week was lander, een vlamming, die al twee jaar in een camper in het zuiden van frankrijk rondtrekt, in pechon langsgekomen en samen hadden we *sunny* bekeken

hij merkte op, dat *sunny* voorzien was op dubbele achterwielen, maar dat er nu weliswaar enkele gemonteerd zijn

dat zette mij aan het denken, te meer, daar ik nog 2 reservewielen liggen had

met dubbele achterwielen, ging ik enkele weken terug niet geslipt hebben, langs de andere kant, waren dubbele achterwielen vooral goed om tractie te hebben in 2x4 modus, op zachte, modderige ondergrond en om de lading te verdelen bij hoge lasten

met de 4x4 modus, de kleine versnelling, de blokkering van zowel achter- als vooras en de mogelijke montage van geprofileerde banden, had de auto nog heel veel mogelijkheden om een gladde weg op te geraken

bovendien zijn dubbele achterbanden af te raden op onverharde wegen, omdat er dan keien tussen de wielen kunnen geraken

en het was de bedoeling om veel op onverharde paden te gaan, dus dat was wel een argument dat kan tellen

dus voorlopig blijven de banden van *sunny* zoals ze zijn, en als ik eens wil experimenteren, is alles voorhanden om dit te doen

even kwam de twijfel de kop op steken, maar nu is het geloof in *sunny* volledig terug

wel grappig welk een (on)rust een shift in de mindset kan genereren

deze morgen bekeek ik een nieuwssite en er stond een verslag te lezen van een oorlogsjournalist over een mogelijke escalatie van het conflict in oekraïne waarom bestaan er geen journalisten van pure liefde, vroeg ik mezelf af

in het mantra heb ik "vervuld zijn van", die wat mij betreft de vrouwelijke, introverte energie beschrijft, aangevuld door "begeesterd zijn door", die dan vooral de mannelijke, extraverte component vertegenwoordigt en heb ik "te beginnen bij mezelf" weggelaten, aangezien dit al grotendeels vervat zit in "ik ben" de actuele versie wordt zodoende

dag na dag, wat er ook gebeuren mag, ben ik meer en meer vervuld van en begeesterd door pure liefde

dag na dag, wat er ook gebeuren mag, ben ik, voel ik, doe ik, spreek ik, zie ik en begrijp ik meer en meer pure liefde

deze voormiddag ben ik dan al wat op zoek gegaan naar mogelijke reisbestemmingen in marokko en het zien van de gevarieerde landschappen, badend in de zon, doet mij verlangen om te vertrekken : de todra valley gorge, merzouga, paradise valley, aït ben haddou, ziz river, dales gorges, akhour, ouzoud waterfalls, de dam of bin el ouidane om er maar enkele op te noemen

deze namiddag heb ik nogmaals lords of the realm opgestart

dat is een *turn-based strategy game* waarbij je jouw eigen wereldrijk dient te creëren

je bouwt gewassen voor de voeding, je ontgint bomen, stenen en ertsen om te bouwen en wapens te maken en je heft belastingen om extra materiaal te kopen bij de kooplieden of om een oorlog te bekostigen

de bedoeling is om jouw land zo goed te beheren, dat je naburige landen kunt onderwerpen om zo alleenheerser van het wereldrijk te worden

ontelbaar vee uren heb ik dit spel gespeeld en vele malen heb ik de volledige wereld veroverd

in het licht van enkel nood te hebben om mezelf te veranderen en niet de wereld, besloot ik deze middag om het spel eens in pure liefde te spelen : er werd geen arbeid verricht, geen legers werden opgericht, geen belasting geheven en als er iemand ons aanviel, dan liet ik dat gebeuren, totdat het spel ten einde was wat er ook gebeurde, ik was behoorlijk rustig en dus liefdevol en toen het spel gedaan was, omdat "mijn" rijk was veroverd, dan voelde dat eigenlijk best ok aan

daarna heb ik nogmaals "into the wild" bekeken, een film waaraan ik me op dit moment enorm verwant voel

het is waarschijnlijk de vijfde maal dat ik hem zie, maar toch merk ik altijd opnieuw nieuwe zaken op

ditmaal was het dagboek en de *magic bus*, die enorm resoneerden, net als de passages waar hij het heeft over de "ware en valse ik" en dat eerlijkheid een vorm is van pure liefde

misschien verhuist er ooit een *magic bus* van het autokerkhof naar péchon

's avonds belde daniël nog om 'ns langs te gaan

net zoals m'n ouders, is daniël ook receptief voor wat ik vertel en geeft hij blijk van interesse, maar hij is niet actief zoekend, zoals bijvoorbeeld bernard en francine

voor hem kan ik niet zoveel betekenen, maar het is altijd handig om nog eens extra de uitleg van de boodschap te oefenen om zo beter te worden voor een volgende keer

zo ging het over de bloeiende oude beschavingen, van de egyptenaren, grieken, perzen, romeinen ... die minder in angst leven

daarna is er zo'n 1.000 jaar "verloren" gegaan, wat overeenkomt voor de leeftijd van het universum gelijkstaat als het knippen van een oog in een mensenleven en daarna hebben we de draad opgenomen bij de verlichting, om dan de laatste eeuwen nog een versnelling hoger te schakelen

nog nooit is de mensheid zo vervuld en begeesterd geweest om te creëren, te transformeren

het komt er op neer om deze transformatie energie aan te wenden om zich te herconditioneren en vervuld van en begeesterd door pure liefde te worden het antwoord hoe je dat kan doen, gebeurt het best via het onderbewustzijn en je kan het zelf ook verifiëren

als iedere volgeling van de "big three" dit zou doen, zouden we op korte termijn in het aardse paradijs leven

want de boodschap van de "big three" is verwaterd door de vele overleveringen en vertalingen, door mensen, die in meer of mindere mate geconditioneerd waren

dit is één van de verklaringen waarom we nog altijd niet in een aards paradijs wonen

woe 23

de nieuwe versie van de website staat online en het is een heuse update geworden : veel eenvoudiger en ook veel pragmatischer

wellicht is het nog wel iets te moeilijk voor een zesjarige om de inhoud te begrijpen, maar we zijn op goede weg

tijdens deze versie had de laatste opname van toon hermans, *als de liefde*, mij gezelschap gehouden

lente me en leven is leven zijn enkele nummers op, die wel binnenkomen

hij gebruikt het woord *zijnswijze* in plaats van de klassieke "levenswijze" en dat klopt wel

deze morgen kreeg ik een *leboncoin alert*, dat er een nieuwe B110 4X4 te koop stond

het betrof identiek hetzelfde model, dat ik voor de aankoop van *sunny*, had bezocht : een camion met container met 5 metalen rolluiken

dat gaf het enorme voordeel, dat je als het ware buiten kon leven als je alle rolluiken open deed

www.toursdesmiracles.org | info@toursdesmiracles.org

de hoogte van de container was slechts 1m50 en dat vond ik totaal niet praktisch, aangezien ik wou kunnen rechtstaan in de camper ook de prijs, 25.000 € vond ik te veel geld en daarbij woog de B110 bijna 3,3 ton, hetgeen dichtbij de maximaal toegelaten 3,5 ton was nu stond hetzelfde model, in een nog betere staat te koop bij een andere koper voor 19.000 € en dat deed me toch wat dromen ook waren de belemmeringen van vorige keer minder problematisch geworden aangezien ik mijn perceptie had aangepast : ik was *toleranter* geworden ik deze keer wellicht de vrachtwagen weinig aanpassen, aangezien ik buiten wou leven en de vrachtwagen wou gebruiken om te slapen en mij te verplaatsen

twee bijkomende zaken, maakte dat ik besliste de eigenaar te contacteren eerst was er de naam van het dorp, lamanon, die naar manon verwees en vervolgens was er de postcode 13113, die zeer gelijk op de mercedes LAF 1113, de stoere brandweerwagen, waarmee ik wel met een gezin door afrika zou willen rijden dus heb ik fred de eigenaar gecontacteerd, die zeer vriendelijk was en me heel wat bijkomende informatie heeft gegeven wie weet, krijgt *sunny* er binnenkort een stoere broer bij, die op iemand zoals mij wachtte om hem een nieuw leven te geven en hem meer dan jaarlijkse 400 km zou laten bollen

toen ik daarna op youtube video van de "golden buzzer" van nightbirde bekeek, stond er een boodschap bij, dat ze enkele dagen geleden gestorven was ik vond dit een straffe madam, met een zeer mooie uitstraling en een engelachtige stem fysisch mag ze er dan wel niet meer zijn, maar haar nummer "it's ok" zal nog lange tijd bij me blijven

in de namiddag bekeek ik de film over franciscus van assisi er waren enkele zaken, die me opvielen franciscus had een "ongereserveerde" liefde, *without reservation* zoals ze zo mooi in het engels zeggen, die familiebanden oversteeg hij noemde iedereen broeder, zuster, moeder én vader tegelijk ik besepte dat ongereserveerd eigenlijk gelijk staat met onvoorwaardelijk en ongeconditioneerd verder waren er op een gegeven moment zoveel volgelingen, ambassadeurs zo je wil, dat ze besloten om een jaarlijkse bijeenkomst te houden in assisi op pinksteren

dat lijkt me ook wel een goed idee voor de ambassadeurs van pure liefde finestres zou daar op korte termijn een goede plaats voor kunnen zijn en het tijdstip bijvoorbeeld de volle maan dichtstbij de zonnewende, wat in 2022 de supermaan van 14 juni zou zijn

wat zou het leuk zijn om enkele pleisterplaatsen van pure liefde te hebben naast ruïnes van torens, die opnieuw ingepalmd werden door de natuur, met een weids uitzicht, toegang tot water ... om daar dan enkele weken te verblijven en dan terug verder te reizen naar de volgende pleisterplaats om zo de seizoenen te volgen

wie weet, gebeurt dat over enkele jaren met een kleine commune aan campers zo'n 150 à 200 man, waar iedereen elkaar kent, met allemaal verschillende hobby's en interesses met iemand, die de zieken verzorgt, een ander de voertuigen, nog een ander de voeding ... een gemeenschap van ambassadeurs van pure liefde met de leuze van de musketiers : allen voor één en één voor allen of z'n neefje uit het oude testament : bemin je naaste zoals jezelf

het is gek als je 15 jaar na een verbouwing, die een half miljoen euro heeft gekost, terug kijkt naar de foto's van de ruïne en je beseft, dat je nu de ruïne zo laten en er mij op een zonnige dag met de camping car gewoon naast zou gaan positioneren

het is ook gek, dat alle mensen, die ik de laatste dagen over m'n plannen sprak, bijna allemaal dezelfde opmerkingen hadden "wat zal je dan ganse dagen doen", vroegen ze zich af "wat jullie tijdens jullie vakantie doen" had ik telkens geantwoord alleen werkten zij daarvoor een heel jaar lang en zou ik continu op vakantie zijn

vrij 25

vandaag ben ik ingegaan op een uitnodiging van een sufi-bijeenkomst bij bernard wat mij direct opviel, was dat iedereen actief bezig was om zichzelf te transformeren en dat is natuurlijk volledig m'n ding, ook al gebeurt de transformatie tijdens de bijeenkomst vooral door bewust te luisteren naar de wijsheid van en te bidden tot hazrat inayat khan, de oprichter van het *international sufi movement*

dat stond natuurlijk haaks op twee overtuigingen, die ik op dit moment heb, zijnde : dat je via het onderbewustzijn in jezelf alle antwoorden zal vinden via de sleutel van de pure liefde en dat je dan dan kan implementeren via het geloof ik weet natuurlijk, dat mijn overtuigingen in feite percepties zijn, die nog nog zullen veranderen, aangezien ikzelf nog niet 100% vervuld van en begeistert ben door pure liefde, maar dat is waar ik nu sta en ik wil mezelf ook niet dwingen, aangezien wilskracht staat voor dwang en dus een gebrek aan pure liefde

al zal het bij deze ene keer blijven, ben ik weliswaar blij, dat ik de sufi-bijeenkomst heb ervaren, want het heeft me veel zaken bijgeleerd

enerzijds heeft het bernard de mogelijkheid aangetoond om op hetzelfde % puurheid te geraken als lucie en ikzelf, en dat bevestigt zeer mooi, dat je op ontelbare verschillende manieren op hetzelfde % puurheid kan geraken, zelfs al maak je nog deel uit van de klassieke economie

anderzijds was ik volledig in m'n sas tussen de mensen, die zichzelf willen transformeren en dus tot het doelpubliek van het project behoren ik vond het wel wat vreemd, dat er bijna geen interactie was tussen de groep en de echte *ambassadeurs van de pure liefde*, de twee jonge kinderen die rondliepen zij zijn een ware bron van inspiratie voor zij, die willen herconditioneren

tot slot was er ook de aanwezigheid van dochter michèle zij was enkele maanden terug samen met bernard naar de donjon gekomen omdat leven voor haar zinloos geworden was als je denkt, dat de wereld beter af is zonder, dan mét jou, dan heb je een groot gebrek aan zelfliefde wellicht even groot, dan dat van poetin, alleen manifesteert dit gebrek zich op een totaal andere manier

eerlijk gezegd, was ik enorm verrast, toen ik michèle eind vorig jaar na 7 of 8 jaar had terug gezien van het super lieve, zuivere kind, hadden de pesters geen spaander heel gelaten vanuit haar pure liefde, had michèle het gebrek aan pure liefde van de pesters onvoorwaardelijk geloofd en was er niks meer van haar zelfliefde over gebleven in de wagen kwamen er twee ideeën in me op : michèle een intense en pure knuffel van pure liefde geven en haar te vragen om terug dolverliefd op zichzelf te worden

toen het tijd was om te vertrekken, was michèle bij de groep komen aansluiten ik had direct door dat ze al heel wat herconditioneringswerk had verricht en het was dan ook gemakkelijk om haar een innige knuffel gegeven de ene hand plaatste ik ter hoogte van het hart chakra en de andere ter hoogte van het derde oog tijd en ruimte leken niet meer te bestaan, we wilden geen van beiden de knuffel lossen ik vroeg haar om iedere dag opnieuw, vele pure liefde aan zichzelf te geven, om de conditionering van de pesters te herconditioneren

ik had vroeger hetzelfde "probleem" als michèle als ik naast iemand stond, voelde dat soms ongemakkelijk aan, en ik projecteerde dat dan altijd als een "probleem" bij mezelf nu beseft ik dat die problemen eigenlijk gebrek aan pure (zelf)liefde zijn en dus heb ik medelijden met de andere persoon, in plaats van mezelf een "probleem" toe te dichten

als je de wereld door de bril van deze gemoedstoestand bekijkt, denk ik dat ik nu in staat ben om dezelfde mensen, die me vroeger ongemakkelijk maakten, een knuffel van pure liefde te geven het is grappig, hoe we dus in de loop van onze transformatie, anders reageren op exact dezelfde situaties van vroeger

naast de donjon woont er een 90-jarige dame, die sinds de dood van haar echtgenoot in een depressie leeft ik voelde me altijd ongemakkelijk bij haar, maar nu beseft ik dat ze een gebrek heeft aan pure liefde nu kan ik bijna niet wachten om terug naar de donjon te rijden en *mami* een knuffel van pure liefde te geven

zat 26

deze morgen was het een stralend blauwe hemel de kleine sikkels van de ondergaande maan stond vlakbij de opkomende zon en dat gaf iets magisch

vandaag staat er een artikel in de krant over het project eergisteren was de thijs langs gekomen om het interview voor radio en krant af te nemen de media kan het project even te "boosten", dat heeft het verleden bewezen, maar dat gaat snel opnieuw liggen ik ben nog altijd meer voorstander van natuurlijke, organische groei

thijs was zeer gefascineerd door transformatie van mijn zijswijze gedurende 5 uur is hij langs geweest om met een kinderlijke nieuwsgierigheid vragen te stellen, wat uiteraard een goeie eigenschap is van een reporter ik stelde vast, dat ik het volste vertrouwen in de manier van aanpak had, dat is een teken van liefde, en ik ben dan ook niet ingegaan op zijn aanbod om de tekst na te lezen hij is er in geslaagd de zijswijze en het ambassadeurschap van het project zeer mooi te captureren en te integreren

hij vertelde dat er voornamelijk de volgende 4 b's zijn, die mensen motiveren, om een artikel over het lokale nieuws te lezen : bloed, borsten, beestjes en baby's de eerste twee refereren eerder naar afwezigheid van liefde, maar de laatste twee zijn toch wel liefde gerelateerd, dus ik was blij de bevestiging te hebben, dat er dus toch wel liefdesreporters bestaan

het artikel staat in schril contrast met de oorlog in oekraïne veel personen en organisaties maken van dit schouwspel dankbaar gebruik om zich te positioneren om te tonen hoe belangrijk, invloedrijk en onmisbaar ze zijn ze verdringen elkaar en er is een opbod aan grootspraak hoe naïef kun je zijn als je denkt dat poetin door bommen en financiële en andere boycots gestopt kan worden kwaad dien je niet met kwaad te vergelden, dat is altijd al zinloos gebleken mijn visie is, dat je beter op het geloof en de overtuigingen van de russen inwerkt wanneer de russen niet meer in poetin geloven, dan pas zal er iets veranderen

iedere gebeurtenis is een mogelijkheid om te groeien als mensheid, hoe verschrikkelijk deze op het eerste gezicht ook lijkt geloof is een teken van pure liefde en de oorlog in oekraïne toont nogmaals de kracht van het geloof aan beide zijden aan als je iets gelooft, is het voor jou de waarheid, een oorlog is dus een bewijs, dat er twee versies van de waarheid bestaan dat is ook zeer mooi weergegeven in de film *rashomon*, waar er 4 mensen hun versie van de "waarheid" betreffende een verkrachting en moord geven als geconditioneerde mens is het wellicht beter te spreken over "visie" of "perceptie" in plaats van "waarheid"

geloof is pure liefde en pure liefde is super krachtig we dienen dus met ons geloof voorzichtig om te springen als we massaal iets geloven, dat zich op de linker kant van de angst-liefde as bevindt, dan resulteert dat in een enorme destructieve transformatiekracht van bijvoorbeeld een oorlog als we massaal in de pure liefde zouden geloven, dan zou dat resulteren in een enorme positieve transformatiekracht van bijvoorbeeld een aards paradijs

geloven in de pure liefde, dan worden twee één want geloof is een vorm van pure liefde het goede nieuws is : er dient niks meer uitgevonden te worden, want we hebben allemaal als kind de pure liefde gekend

zo 27

deze ochtend kon ik de ondergaande maan, een heldere venus en de opgaande zon in één oogopslag zien het was een krachtig moment en ik voelde me heel nederig ik kreeg het inzicht, dat ik de pure liefde van het mantra beter zou aanvullen met "waarmee ik ben geboren" dat was eenvoudig, helder, concreet en voor iedereen begrijpelijk

ik dacht ook aan een quote "insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results"
een parodie zou kunnen zijn "belief is repeating the same mantra, over and over again, but expecting different results"

deze middag kwamen johan en elisa op bezoek

ik wou met hen het "worst case" scenario bespreken, van wat we zouden doen als ze geen banklening zouden krijgen

in het begin voelde het gesprek wat onwennig aan, maar dat gevoel verdween snel

we kwamen overeen, dat we eerst deze week zouden afwachten

als de bank groen licht gaf, was alles geregeld

indien de beslissing nog enkele weken op zich zou laten wachten, dan zouden zij mij een lening geven om alle rekeningen in maart te betalen

indien de beslissing negatief was, zouden we de compromis ontbinden en de dag zelf een nieuwe compromis tekenen, verminderd met het bedrag, dat ik van de vorige compromis zou krijgen

zodoende hadden we beiden opnieuw wat ademruimte

het voelde goed aan

het ganse bankgedoe had mij opnieuw een conditioneringsles geleerd

tijdens het ganse proces, had ik volledig vertrouwen gegeven en alles, wat johan en elisa mij hadden verteld, geloofd

mijn omgeving probeerde me te overtuigen, dat ik was bedrogen en raadden me aan "om in het vervolg m'n gedrag aan te passen"

ik antwoordde, dat iemand geloven getuigt van pure liefde en zelfs al werd ik honderd maal bedrogen, dan nog zou ik m'n gedrag niet aanpassen

als er mensen mij bedriegen, hebben ze een gebrek aan zelfliefde, dus is het niet aan mij maar aan hen om te veranderen

vandaag had ik tweemaal exact dezelfde discussie gehad en het bleek onmogelijk om de omgeving mijn inzichten te laten begrijpen

we spraken letterlijk "naast elkaar"

jammer genoeg ging ik nog in het defensief en dus kwam er een "stellingenorlog"

ik dien nog te leren, dat het bijna onvermijdelijk is dat mijn visie geconditioneerd is en dus niet voor waarheid kan worden aanzien

want dan heb ik de neiging deze waarheid te verdedigen en dat staat haaks op pure liefde

als je in de volle waarheid van de pure liefde bent, dan lijkt het me logisch, dat je deze niet zal verdedigen, maar enkel mededelen en vol medelijden, empathie

en zonder oordeel luisteren naar iemand die, net als jij, een geconditioneerde visie voor waarheid aanziet